

SAMENSPEL

Wijkblad van de *Christus Triumfatorkerk, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag*
17^e jaargang nr. 1 januari 2013

Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 10,00) per jaar

Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. *Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. Samenspel*

Redactie: Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag
Email: samenspel@ctkerk.nl tel. 070 327 03 66
Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala
Advertenties: Bert van der Sluis, Jacob Mosselstraat 11, 2595 RD Den Haag
Bezorging: Henk Hospes tel. 070 327 03 66

Koster : Kristin Anderson tel. 070 383 76 55
b.g.g. en alleen in dringende gevallen 070 331 03 79
email: koster-beheerder@ctkerk.nl

Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Jul. van Stolberglaan 285, 2595 CH
di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65
(maandag vrij/ woensdag *Noorderkerk*)
email: ruudstiemer@ctkerk.nl
ds. Berit Bootsma-Gerritsen, Mariastraat 73, 2595 GM
bevallingsverlof tot eind februari 2013 tel. 070 359 62 39
vervanging ds. Ruud Stiemer (zie boven)

Wijkkerkenraad:

Voorzitter: Anita van Koningsveld, Laan v N. O.- Indië 142, 2593 CA
email: avdwal@casema.nl tel. 070 385 00 82
Scriba: Wilma Beeftink, Guirlande 106, 2496 WR tel. 015 361 82 67
email: scriba@ctkerk.nl

Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrijdag tel. 070 385 36 45
pgo@casema.nl (GKO)
PGG PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl

Website: www.ctkerk.nl

Zondagsbrief per email? Aanvragen bij Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com)

GIRO-/BANKREKENINGEN

Vaste vrijwillige bijdragen:

- kerk (GKO): 43555 t.n.v. Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
- kerk (PGG): 615174 t.n.v. Prot. Gem. Wijk. Kerkentm. Bezuidenhout
Collectebonnen: 5253 t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
Diversen: 5144061 t.n.v. Stichting *Christus Triumfatorkerk o.v.v.* het doel (*)
* Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften /
* Legaten
Diaconie (GKO): 427021 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
Diaconie (PGG.): 1768712 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout
Zending (GKO): 435 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO

VAN DE REDACTIE



Het is eind 2012. Voor u ligt de eerste uitgave van alweer de 17^e jaargang van *Samenspel*. Wat in 1997 begon als een aarzelend samenspel van twee totaal verschillende kerkelijke wijk-gemeenten, die – door de omstandigheden gedwongen – de eerste stappen zetten op een nog onbekende weg naar nauwere samenwerking onder één dak, is in zestien voltooide jaargangen uitgegroeid tot een volwaardig en uitbundig samenspel van de leden van één protestantse wijkgemeente waarvan alleen op papier nog bekend is of ze van hervormde of gereformeerde afkomst zijn. Met dankbaarheid zien we anno 2013 rondom de CTK een wijkgemeente staan waarvan de leden nauw op elkaar betrokken zijn en met elkaar meeleven. Elke nieuwe uitgave van het wijkblad getuigt daarvan. Zo ook deze nieuwe *Samenspel*, waarin we stilstaan bij degenen die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen; waarin we aandacht hebben voor het wel en wee in onze gemeente; waarin we terugblikken op een geslaagde bazar die ons deze keer een nominatie opleverde voor de jaarlijkse uitreiking van Michelin eh ... bazarsterren en waarin we weer even de indrukwekkende doop en belijdenisdienst van zondag 9 december herbeleven. We staan stil bij het Kerstfeest en de activiteiten daaromheen. En we kijken vooruit naar de activiteiten in januari en naar het Kloosterweekend verderop in het jaar.

Traditiegetrouw is dit ook het moment om iedereen die het afgelopen jaar op de een of andere manier heeft bijgedragen aan de totstandkoming, verzorging en verspreiding van *Samenspel* hartelijk te bedanken. Bij deze geef ik jullie de complimenten door die ik regelmatig van lezers ontvang. Onze bijzondere dank gaat uit naar de adverteerders. Zij maken het ook in 2013 weer mogelijk om *Samenspel* te realiseren zonder kostenverhoging voor de abonnees. Denkt u ook eens aan hen als u van plan bent een product of een dienst af te nemen op hun vakgebied?

Mede namens de andere redactieleden wens ik u een gezegend Kerstfeest en een gelukkig en – hopelijk – gezond Nieuwjaar.

Henk Hospes



Het volgende nummer komt donderdag 31 januari van de drukker. Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 16 januari a.s. inleveren bij:
Henk Hospes, email: samenspel@ctkerk.nl
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 4 maart 2013

Zomaar een wijsheid

Ik luister altijd graag naar iemand die over zichzelf praat ...
dan hoor ik tenminste niets dan goeds.



(ingezonden - met een knipoog - door Ida Kwaak)

Nu gaat de hemel open



Nu gaat de hemel open,
de aarde raakt in bloei,
vrede daalt van boven,
God lacht de mensen toe.

Een kind ligt in de kribbe,
Gods Zoon gaat onze gang,
het leven kan beginnen,
geluk ligt voor de hand.

Het Woord is vlees geworden,
God drukt ons aan het hart,
Hij heeft zijn Zoon gezonden,
van ons een bloedverwant.

Hij zit bij ons aan tafel,
Hij deelt met ons zijn brood,
zijn God is onze Vader,
Hij is een huisgenoot.

O broeder in ons midden,
Gods strijd om ons bestaan
wij willen U aanbidden,
wij leven in uw naam.



Uit de bundel *'Zij zingen zich een weg'* van Hans Bouma

Team-Geest

KERSTWANDELING

Zoals u in de vorige editie van *Samenspel* hebt kunnen lezen, wordt er op zaterdag 22 december een kerstwandeling door het Bezuidenhout gehouden. Deze wandeling, die in samenwerking met het *Leger des Heils* wordt georganiseerd, start om 15.15 uur bij de *Christus Triumfatorkerk* en gaat vervolgens door de Theresiastraat. Op een aantal plekken stoppen we om kerstliederen en Christmas Carrolls te zingen. We

worden daarbij begeleid door de band en de zangbrigade van het *Leger des Heils*. Loopt en zingt u op 22 december mee?! Na afloop keren we weer terug naar de kerk waar we met elkaar warme chocolademelk drinken. Zie ook pag. 22.

ADVENTSZANGDIENST

Nadere informatie over de kerkdiensten rond Kerst en Oud en Nieuw vindt u in de rubriek *Van Zondag tot Zondag*.

JONGERENGESPREKSGROEP / CATECHESE

Tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Berit Bootsma, zal ik de jongerengespreksgroep verzorgen. Op zondag 13 januari 2013, 27 januari, 10 februari, 24 februari willen we aansluitend aan de kerkdienst (rond 11.15 uur) bij elkaar komen om in gesprek te gaan over een thema dat verband houdt met ons leven en ons geloof. Aan de hand daarvan bereiden we een kerkdienst voor waarin het betreffende thema centraal staat. Naast het gesprek over het thema zullen we samen zoeken naar liederen en songteksten die bij de dienst passen. Onze bijeenkomsten op de bovengenoemde zondagen duren een uurtje. Op zondag 17 maart 2013 zal de themadienst worden gehouden. Beste jongeren, jullie zijn van harte welkom!

START NIEUWE ALPHACURSUS

De Alphacursus biedt de mogelijkheid om het 'A-B-C' van het christelijk geloof te leren kennen. Ben je nieuwsgierig naar het bestaan van God? Ben je geïnteresseerd in Jezus Christus, zijn woorden en daden? Of ga je al jaren naar de kerk en ben je nieuwsgierig naar de wortels van het christelijke geloof? Doe dan mee met de *Alphacursus*. De cursus start op vrijdag 11 januari 2013. De avond begint om 18 uur met een maaltijd. Om 19.30 uur wordt het thema ingeleid, waarna we in groepjes uiteengaan om met elkaar in gesprek te gaan. Rond 21.15 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met ondergetekende.

TENSLOTTE

Het feest van Kerst komt dichterbij. Mogen het voor u en voor jou gezegende dagen zijn. Ook wens ik u een goede afsluiting van 2012 en een voorspoedig nieuw jaar!

Met een hartelijke groet,
ds. Ruud Stiemer

Zomaar een wijsheid

Ik luister altijd graag naar iemand die over zichzelf praat ...
dan hoor ik tenminste niets dan goeds.



(ingezonden - met een knipoog - door Ida Kwaak)



COLLECTE-OPBRENGSTEN

november 2012 totaal € 1.864,61

Kerk	€ 324,41	wijkkas	€ 193,39
Diaconie	€ 431,81	KWF (huwelijk Hekkers-Davidian)	€ 368,98
Kerk in Actie	€ 232,11	Stichting Buren	€ 226,50

Soep of geen soep: Halleluja

Het is een gewone zondag in een traditionele PKN gemeente in een klein dorp ergens in het land. De gemeente is gewend de dienst sober en rustig te vieren en houdt van orde en structuur. Die zondag is er een gast in de kerk. Tijdens de preek kan de man niet stil blijven zitten. Hij beleeft de preek mee, is bewogen en gaat volledig in het verhaal van de predikant op. Hij knikt veel en humt en staat op een gegeven moment zelfs midden in de preek op. Al staande, kijkt de man om zich heen en roept luidkeels: "Halleluja! Hallejuja mensen!" Vervolgens gaat hij weer zitten. De week erna is de man weer bij de kerkdienst aanwezig en doet hij exact hetzelfde. Als dat zich nog enkele keren zo herhaalt, komt de kerkenraad bij elkaar en bespreekt de zaak. "Dit kan zo niet langer!", zegt er één. Een ander zegt: "We moeten hier wat aan doen, de orde moet hersteld." Dan komen ze gezamenlijk met een voorstel. De man staat bekend als iemand die het niet breed heeft en wel een steuntje kan gebruiken. Dus stelt men voor hem elke zondag na de kerkdienst bij één van de kerkenraadsleden thuis soep te laten mee-eten op voorwaarde dat hij dan in de kerkdienst zijn mond houdt en rustig blijft. Dit alles wordt besproken met de man en deze gaat akkoord. Enkele weken lang houdt de man zich 's zondags rustig en gaat hij na de dienst op bezoek, eet hij soep en bespreekt hij de preek met de verschillende leden van de kerkenraad. Iedereen lijkt tevreden, tot op kerstavond. De dominee houdt een prachtpreek en de man zit maar te wiebelen in zijn bank. Hij geniet oprecht, maar wordt onrustiger. Op een gegeven moment houdt de man het echt niet meer. Hij staat op, kijkt om zich heen, haalt zijn schouders op en zegt: "Soep of geen soep: Halleluja!"



ingezonden door: Robin ten Hoopen

Oud is niet fout

Er is een liedje dat nog elk jaar met Kerst op de radio wordt gedraaid. Het is van *Kinderen voor Kinderen* deel 5 uit 1984, bijna dertig jaar oud. Waarschijnlijk kent u het wel. *Kinderen voor Kinderen (KvK)* was een programma op televisie waar ik thuis elk jaar naar keek, ondanks dat het van de Vara was. Waarom weet ik niet meer, maar de Vara was vroeger niet één van de omroepen waar wij naar mochten kijken, behalve dan *KvK* hoewel daar ook liedjes tussen zaten die niet werden gewaardeerd door onze ouders. Desondanks was het een gezellig avondje televisiekijken met ons hele gezin. Lekker eten en drinken, open haard aan en de cassette recorder naast de TV om de liedjes op te nemen. (Poe, ineens voel ik me een stuk ouder, een cassette recorder..... Phien en Jip hebben straks geen idee wat dat is... laat staan wat Nopper is, of een LP, of wat een Raider was. Zou Jip het concept CD nog kennen straks?...oei ik dwaal weer af). Zeker in de beginjaren had elk deel van *KvK* wel een maatschappijkritische ondertoon. Tegenwoordig volg ik het programma niet meer zo trouw en als ik al televisie kijk is dat zonder er bewust op te letten welke omroep uitzendt. Tijden veranderen. Bovendien: 'oud is niet fout'. Een uitspraak die ik leerde kennen tijdens de cursussen *Nederlands ondersteund met Gebaren* die ik voor mijn werk moest volgen. In de gebarentaal veranderen de gebaren regelmatig, niet heel handig vind ik, maar er werd stevast gezegd: "Oud is niet fout", waarmee men bedoelt dat een oud gebaar nog

steeds gebruikt mag worden. Gelukkig maar want die zijn vaak makkelijker, zeker nu ik het Nederlands met Gebaren al zeven jaar 'spreek' en ik inmiddels een aardig rijtje 'oude gebaren' in mijn lexicon heb zitten. Een uitspraak die trouwens ook heel toepasselijk is voor onze Bijbel: een oud boek, maar met levenslessen die nog zeker van deze tijd zijn. Wonderlijk hè?, als je daarover na gaat denken.

Terug naar mijn liedje van *KvK*. Welk liedje is dat dan, zult u zich afvragen. 'Als de lichtjes doven', geschreven door onder andere Willem Wilmink. We kunnen in couplet 3 de Turk, Griek en Marokkaan vervangen door Afghaan, Irakees en alle andere vluchtelingen maar verder is het nog steeds van deze tijd en in mijn ogen één van de mooiste *KvK* liedjes, en niet alleen omdat er een prachtige dwarsfluitsolo inzit. Ik wil dit lied graag met jullie delen, en zeker ook hier geldt: een oud liedje is geen fout liedje, oftewel: nog steeds van deze tijd. (inhoudelijk gezien dan wel weer jammer)

Op een slagveld klonk een stem
Was van ver te horen
Zong dat er in Bethlehem
Een kindje was geboren
In die nacht zo stil en groot
Zwegen de kanonnen
Die zijn bij het morgenrood
Toch opnieuw begonnen

refrein-1:

Kerstmis lijkt ons keer op keer
Vrede te beloven
Maar kanonnen dreunen weer
Als de lichtjes doven (2x)

Donkere Zuid-Afrikaan
Honger moet je lijden
Mag niet naar je vader gaan
Bent van hem gescheiden
Wie dit hebben uitgedacht
Komen allen samen
Zingen plechtig
Stille nacht
Zonder zich te schamen

Zullen wij met elkaar ons best doen om het lichtje; het Licht van God, het Licht van de Vrede, het Licht van *er voor elkaar zijn*, het Licht van Kerstmis, niet meer te doven?
Heel fijne Kerstdagen en een prachtig 2013,

Liefs, Carline



refrein-2:

Kerstmis lijkt ons keer op keer
Vriendschap te beloven
Maar dan gaan ze altijd weer
Alle lichtjes doven (2x)

Turk en Griek en Marokkaan
Mogen die hier blijven
Mogen die hier ook bestaan?
Of zal men ze verdrijven?

refrein-2:

Kerstmis doet ons telkens weer
Beterschap beloven
Laat dan deze ene keer
Het lichtje niet meer doven (2x)



K
E
R
S
T

is het KIND
in de kerstnacht geboren.

is het EVANGELIE
dat een ieder mag horen.

is de REDDING
door het Kind ons gegeven.

is de STRIJD
die Hij streed voor ons leven.

is de TROOST in ons aardse lot,
dat ons het Kerstkind verzoend heeft met God.



(ingezonden door Nel Reedijk)

Liefste God

"Liefste God, wil je alsjeblieft goed voor mijn hond zorgen? Ze is gisteren gestorven en nu bij jou in de hemel. Ik mis haar erg. Al ben ik blij dat ik haar mocht hebben, ook al werd ze erg ziek."

Met hulp van haar moeder schreef Meredith, een vier jaar oude kleuter, deze brief aan God nadat haar hondje, Abbey, was overleden. In de enveloppe stopte zij ook twee foto's van Abbey, zodat God haar kon herkennen als ze aan de hemelpoort stond.



Groot was de verrassing van haar ouders toen ze niet veel later een gouden pakje 'uit de hemel' toegestuurd kregen. Afzender: God en één van zijn speciale agenten. Naast het boek *When a Pet Dies* van Fred Rogers zat er ook een briefje bij: *"Liefste Meredith, Abbey is veilig aangekomen in de hemel. De foto's die je hebt opgestuurd, hebben me veel geholpen want ik herkende Abbey meteen. Abbey is niet langer ziek. Ze leeft hier verder, net zoals haar spirit ook in jouw hart zal blijven. Abbey vond het geweldig jouw hond te zijn. Bedankt voor de mooie brief. Dank ook aan je moeder om hem te helpen schrijven en te posten. Wat een fantastische moeder heb jij. Ik heb haar speciaal uitgekozen voor jou. Ik geef je elke dag mijn zegen en hou veel van je. Trouwens, ik ben makkelijk te vinden. Ik ben overal waar liefde is.*

Liefs, God."

Mede dankzij het pakje, dat afkomstig was van een postmedewerker die de brief had opengemaakt en gelezen, heeft Meredith het verlies van Abbey kunnen verwerken.

KERSTNACHTDIENST



maandag, 24 december 2012

aanvang 21 uur

Christus Triumfatorkerk

Jul. van Stolberglaan / hoek Laan van Nw. Oost-Indië

Zin in Kerst ?

Meditatie: ds. Ruud Stiemer

Orgel: Arie Kraaijeveld

Koor: YMCA-gospelkoor
Scheveningen
onder leiding van Rob Buis

Samenzang: u en vele anderen !

*U bent
van harte
welkom !*



VAN ZONDAG TOT ZONDAG

In deze rubriek vindt u nadere informatie over de vieringen in de komende periode. Over de ontbrekende zondagen is geen nadere informatie bekend. Een volledig (behoort) overzicht van de kerkdiensten vindt u op de volgende bladzijde.

Op **zondag 23 december**, vierde advent, zal een adventszangdienst worden gehouden met bekende adventsliederen. Ook is er gelegenheid voor het lezen van een toepasselijk gedicht. Mocht u suggesties hebben voor liederen en / of gedichten dan kunt u dat aan doorgeven aan ds. Stiemer.



De kerstnachtdienst op **maandag 24 december** begint in tegenstelling tot andere jaren om **21 uur** (in plaats van 22 u). We vieren de geboorte van de Heer met lofliederen, lezingen, gebed en verkondiging. De muzikale medewerking aan deze dienst wordt verzorgd door het YMCA-gospelkoor uit Scheveningen onder leiding van Rob

Buis. Thema van de dienst is *Zin in Kerst?!*

Op eerste kerstdag, **dinsdag 25 december**, zal mijn oud-collega ds. Teun Vrolijk uit Capelle aan den IJssel voorgaan. De dienst, die in het teken staat van de kinderen, wordt voorbereid door de kindernevendienst.

Oudjaarsdag, **maandag 31 december**, sluiten we het jaar af met een korte dienst die om 17 u begint. Op de drempel van het oude en het nieuw jaar maken we even pas op de plaats om terug te kijken en ons te bezinnen op alles wat 2012 ons heeft gebracht. We kijken ook vooruit naar het nieuwe jaar dat komt. Dat doen we in het vertrouwen dat de God die ons in de afgelopen twaalf maanden vergezelde, met ons meegaat 2013 tegemoet.

Zondag 13 januari lezen we Lucas 3 : 1-21 over het optreden van Johannes de Doper en over de doop van Jezus.

Zondag 20 januari. Op deze derde zondag van het jaar gaan we op de derde dag feest vieren.

Zondag 27 januari vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer.



Kloosterweekend

OLV abdij in Oosterhout – Benedictinessen
12 tot 14 april 2013

Heb je behoefte aan een weekend rust om jezelf weer op te laden? Heb je zin om een paar dagen in een inspirerende omgeving te zijn? Wil je er even tussenuit? Of ben je gewoon benieuwd naar het leven in een klooster? Geef je dan op voor dit Kloosterweekend en leef een weekend mee met de *Zusters Benedictinessen* in de *Onze Lieve Vrouwe abdij* in Oosterhout.

Je trekt je terug uit de drukte van alledag om na te denken over jezelf, je geestelijk leven en je relatie met God. Wij willen zo veel mogelijk het ritme van de diensten meemaken. Daarnaast is er plek voor een gesprek met een van de zusters, wandelingen en tijd voor eigen gedachten. Een oase van aandacht en rust in een druk bestaan!



Alle jonge professionelen zijn van harte welkom om mee te gaan. Wil je mee? Geef je dan snel op. Er is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Voor meer informatie en aanmelden neem contact op met Martineke Evers en Dorine Wiersma (kloosterweekend2013@live.nl). Kosten: €60,- exclusief reiskosten

Michelinsterren

Eind november elk jaar loopt de spanning op. De Michelinsterren komen er weer aan. Restauranthouders kijken er reikhalzend naar uit. Krijgen we er ook één? Of behouden we onze twee sterren? Alles moet kloppen, de organisatie, het gebodene, de sfeer, alles! Maar de *Christus Triumfatorkerk* is geen restaurant en zal dus nooit voor een Michelinster in aanmerking komen, hoe goed de organisatie ook is, en het gebodene, en de sfeer!

Misschien kunnen we wel genomineerd worden voor een andere ster, de *bazarster*. Bij mijn weten bestaat die nog niet, dus moeten we 'm zelf maar in 't leven roepen. En dan gaan we meteen zelf in de jury zitten, want wie anders moet ons beoordelen? Voor we gaan beoordelen eerst nog wat over de spelling. Mijn spellingchecker (wat een vreselijk woord!) zegt dat het bazaar moet zijn, met dubbel-a. Maar gelukkig vind ik op internet net zo vaak bazar met enkel-a. Mooi, dan gaat de jury alleen over bazars met enkel-a, des te groter de kans een bazarster te verdienen.

Hebben wij als CTK een bazarster verdiend? Eén bazarster? Ik zou zeggen drie!

1. De organisatie is perfect (sorry, ik heb nu even de pet van jurylid op). Op zaterdag om exact 10 uur gaan de deuren open, zijn alle stands bemand, liggen alle spullen keurig uitgestald. De koopjesjagers komen binnen, slaan hun slag en vertrekken weer (naar de volgende bazaar?). Het buffet gaat open, het rad gaat draaien, er is



voldoende wisselgeld. Een uur na sluiting is alles opgeruimd, niets wijst meer op een bazar. Ster nummer 1.

2. Het gebodene is perfect. Zeer divers, van goede kwaliteit, gunstig geprijsd, ik hoor complimenten over het prachtige borduurwerk! Ook culinair is alles van zeer hoog niveau. Bij welke bazar vind je zulke cranberrytaart, haring, lekkerbekje, erwtensoep? De kwaliteit is al jaren gegarandeerd zeer hoog en dat weten de bezoekers te waarden. Zelfs de wisseling van chef de cuisine is vlekkeloos verlopen. Ster nummer 2.
3. De sfeer is perfect. Mensen komen met foto's laten zien hoe ze hun 50-jarig huwelijksfeest vierden in kleding die ze vorig jaar op onze bazar kochten! Anderen zijn teruggekomen om te kijken of ze nog weer zo'n mooie trui kunnen bemachtigen. Kinderen blijven uren hangen om mee te spelen bij het rad van avontuur. In de hal zijn de erwtensoep en haring bijna niet aan te slepen. Het is echt gezellig! Ster nummer drie.

Conclusie: de bazar van de *Christus Triumfator*kerk heeft z'n drie bazarsterren dik verdiend! O ja, naast deze drie sterren heeft de bazar natuurlijk ook nog wat opgeleverd. Duizend euro voor de stichting WIN voor (wees)kinderen in Nickerie in Suriname, waar Marit Schrijver al eerder een actie voor op touw heeft gezet en binnenkort weer een paar maanden naar toe gaat, en nog ruim vijfduizend euro voor de stichting CTK. Iedereen die er op enigerlei wijze aan heeft bijgedragen mag daar trots op zijn. Hartelijk dank namens de bazarcommissie!

Wouter Müller

Visitekaartje

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, maar feitelijk ook de geboorte van een nieuwe religieuze stroming: het christendom; dus van die 'ene heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.' Als je dat beseft, wordt het gebeuren alleen maar meer bijzonder. Maar dat is maar één kant van de medaille; de andere kant moeten we in al het feestgedruis niet uit het oog verliezen. Want de komst van Jezus naar de aarde tot redding van de mensen en het prille begin van wat zou uitgroeien tot de wereldkerk, betekende een enorme tegenslag voor Gods tegenstrever, de Satan.



Je hoort tegenwoordig niet zoveel meer van hem. Wie of wat is de Satan eigenlijk? Aan bijnamen geen gebrek: duivel, Lucifer, het getal 666, Beëlzebub, vorst van de demonen, lasteraar, verzoeker, scheidingmaker, etc. Jezus zelf noemt hem: moordenaar vanaf het begin, aartsleugenaar, vader van de leugen.

't Zal maar op je visitekaartje staan.....!
Satan zou de (aarts)engel zijn die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen

Hem in opstand kwam – hiernaast dramatisch uitgebeeld door Gustav Doré. Satan, de leider van rebellerende engelen die God verlaten hebben, wordt gezien als de verpersoonlijking van het kwaad. Hij is niet gelijkwaardig aan God, maar we zijn ons

er niet altijd van bewust wat deze 'macht van het kwade' aan ellende kan aanrichten op aarde en in ons bestaan.

De kleine Jezus stelt Satan voor een duivels dilemma: trekt hij zich tactisch terug of gaat hij vol in de tegenaanval. Hij kiest voor het laatste. Hij zal Gods heilsplan koste wat kost onderuit halen, al was het maar uit zelfbehoud. Hij heeft overal z'n mannetjes zitten en koning Herodes is de eerste die het zwarte visitekaartje krijgt uitgereikt.

Kort daarop vindt de kindermoord in Bethlehem plaats. Vervelend en slecht voor Satans reputatie, maar draconische maatregelen veroorzaken nu eenmaal 'collateral damage' (bijkomende schade); dat calculeer je bij de strategie van '*het doel heiligt de middelen*' nu eenmaal in als aanvaardbaar risico. Tevergeefs echter, want een beschermengel waarschuwt Maria & Jozef, en met baby vluchten ze naar Egypte (toevallig de geboorteplek van het volk Israël!)

Dertig jaar later gooit Satan het over een andere boeg. Hij lijkt dan aan te sturen op 'eruit komen door er samen in alle redelijkheid over te praten'. Maar kijk uit als Satan gaat 'polderen'; dat wordt een ware beproeving! Dat blijkt weer als hij met Jezus in discussie gaat, juist als Deze een inzinking nabij is na veertig dagen in de snikhete en gortdroge woestijn. Satan probeert Hem met rake Bijbelteksten te overreden, hij doet fraaie beloften en stelt een hoge positie voor Jezus in het vooruitzicht. Maar Jezus dient de Satan van Bijbelse repliek en dan haakt Satan snel af. Zijn geveinsde 'overleg-politiek' is grandioos mislukt.

Na verloop van nog eens drie jaar haalt Satan weer uit, nu met trawanten als de bestuurder Pontius Pilatus en diens maatje, weer een Herodes. Dat plan lijkt volledig te slagen, want het loopt uit op een gruwelijke terechtstelling. Jezus is net voor Pascha dood en begraven. Satan slaakt een zucht van verlichting: eindelijk is zijn Opponent 'kaltgesteld'. Zijn euforie is echter van erg korte duur, want ook hij hoort weldra geruchten over een wederopstanding van de geëxecuteerde; hij neemt die geruchten heel serieus.

Hij werkt een nieuw plan uit en organiseert met de Farizeeën als zetbazen een vervolging van de volgelingen van de opgestane Heer. Hij vindt een enthousiaste handlanger in Saulus, een gedreven jongeman, die de jonge kerk in Jeruzalem met wortel en tak wil uitroeien en dan meteen ook naar de 'ommelanden' doortrekt om de zuiveringen ook daar uit te voeren tot in Syrië toe. Maar weer komt er een kink in de kabel, want Satan raakt z'n bereidwillige beulsknecht kwijt. Op de weg naar Damascus wordt Saulus krachtdadig 'omgeturnd' en gaat verder door het leven als Paulus, een ijveraar voor DE HEER. Satan heeft er een harde dobber



aan die nieuwe apostel – het is een bekend verschijnsel dat bekeerlingen de meest felle getuigen zijn – in bedwang te houden. Tegenwerking, roddelcampagnes, geseling, gevangenis; het werkt allemaal niet. Dan neemt Satan de Romeinse keizer en diens bureaucratie in de arm om Paulus als gevangene per schip naar Rome te halen. Vanuit het bezette Israel gaat de tocht per schip, maar de Middellandse Zee is de schipper niet

goed gezind. Door allerlei tegenslag schiet de reis niet op. Paulus voorziet problemen, maar naar hem wordt niet geluisterd. Als ze wegvaren van Kreta worden ze overvallen door een storm en het schip dreigt aan de grond te lopen bij Syrte ¹⁾ aan de Libische kust. Dagenlang zijn zon noch sterren te zien en blijft de storm in alle hevigheid woeden, zodat bemanning en 'passagiers' ten slotte elke hoop op redding verliezen. Na twee weken is het schip met 276 mensen aan boord, nog steeds op drift, komt het voor de kust van het eiland Malta onbeweeglijk vast te zitten en begint te breken. Gelukkig komt toch iedereen op planken of stukken wrakhout behouden aan wal.

Dat is niet conform Satans duistere draaiboek, maar hij is niet voor één gat te vangen. Als de zee niet ten volle wil meewerken, dan bedient hij zich wel van een oud wapen, net als in het Paradijs: een slang.

Omdat het koud is en regent, maakt de plaatselijke bevolking, die vriendelijk en erg hulpvaardig is, samen met de schipbreukelingen een flink vuur. Ook Paulus steekt de handen uit de mouwen en sprokkelt hout bij elkaar. De Maltezers zien het voor hun ogen gebeuren dat door de hitte van het vuur een gifslang uit een takkenbos tevoorschijn komt die zich in Paulus' hand vastbijt. Algemene verbijstering!

Satan neemt hem zo alsnog te grazen; het slangengif zal zeker zijn dodelijke werking hebben. Maar de Joodse gevangene schudt de slang van zich af in het vuur. Als de omstanders zien dat Paulus gezond en wel blijft, geloven ze hun ogen niet.

Ook de Satan is hogelijk verbaasd en zwaar gefrustreerd.

Na maanden vertrekken de reizigers met een ander schip. Het doet Syracuse ²⁾ aan en blijft daar drie dagen liggen. Daarna licht het schip de ankers en heeft Satan weer het nakijken



Al meer dan twee millennia lang stelt Satan telkens weer pogingen in het werk om Gods verlossende werk waar mogelijk te ondermijnen, te verstoren, te bezoedelen, zwart te maken en in de wielen te rijden. Dat zal voortduren zolang er een kerk is en er gelovigen zijn. Hij mag dan wel verslagen zijn, machteloos is hij zeker niet. En dat merken we dagelijks, in ons dagelijkse leven, in onze stad, in ons land en op internationaal niveau. Vooral waar men 'van God los is', waar wetteloosheid heerst en chaos ontstaat, daar is Satan als de kippen bij om de situatie hopelozener te maken en Gods goede bedoelingen te dwarsbomen. Een christen telt echter voor twee, niet omdat hij/zij gewaarschuwd is, maar omdat Jezus zijn mensen, voor wie Hij naar de aarde kwam en zijn leven gaf, nooit meer loslaat.

Met beste wensen voor een vrolijk kerstfeest en een gezegend 2013.

Adriaan Sala

¹⁾ Tijdens de Libische opstand in 2011 bleef op het strand van Syrte een Nederlandse helikopter eenzaam achter. Later wordt in Syrte, kolonel Kadafi, die zich in een rioolbuis wil verstoppen, door opstandelingen gevonden en omgebracht

²⁾ In 1676 stierf admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter in de baai van Syracuse.

Zo heb ik 't nog nooit gezongen

Onder het motto *Zo heb ik 't nog nooit gezongen* vindt op zaterdag 26 januari 2013 weer de jaarlijkse *Haagse lieddag* plaats. Het programma bestaat uit liederen van Huub Oosterhuis, waaronder psalmen uit zijn nieuwe bundel *150 Psalmen Vrij*, op muziek gezet door Antoine Oomen.

De lieddag staat onder leiding van Jan Hulsbergen, dirigent van het *Jenhka koor* van de *Ignatiusparochie / Elandstraatkerk*, en van Fokke de Vries, dirigent van de zanggroep *Lukas/Ekklesia*, te Den Haag. Beiden zijn vertrouwd met het liturgisch repertoire, dat op deze dag wordt uitgevoerd.

Ieder die van zingen houdt, koorleden, maar ook gemeenteleden, zijn van harte welkom. Om 10 u gaat de deur open. Van 10.30 – 16 u worden bekende en nieuwe liederen met de verschillende stempartijen ingestudeerd en tezamen uitgevoerd. Tussendoor zijn enkele pauzes, waaronder de lunchpauze van 12.30 – 13.15 u.

Tijdens het middagdeel zal het samen zingen afgewisseld worden met een optreden van voordrachtskunstenaar Krijn Peter Hesselink. Hij zal de liedteksten verlevendigen door verbindingen te leggen met dichters die voor Huub Oosterhuis een bron van inspiratie waren.

Krijn Peter Hesselink is schrijver, dichter, voordrachtskunstenaar en vertaler. Hij gaf optredens op festivals als *Crossing Border*, *Noorderzon* en *Lowlands*. Van zijn hand verschenen meerdere dichtbundels.

De kosten van deelname bedragen € 15,-, inclusief bladmuziek, koffie en thee, te voldoen bij de entree. U kunt zich aanmelden, graag met vermelding van stempartij, via info@steknet.nl (o.v.v. *Haagse lieddag*) of via 070 – 318 16 16. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Ria Huisman, 070 – 363 08 30.

De lieddag vindt plaats in *De Boskant*, Fluwelen Burgwal 45, Den Haag. *De Boskant* ligt op loopafstand van het Centraal Station Den Haag en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

De *Haagse lieddag* is een initiatief van *Stek voor Stad en Kerk*, het r.k. spiritueel centrum *De Boskant*, de *Haagse Dominicus*, het *Jenhka koor* en de zanggroep *Lukas / Ekklesia*.

Doop en Belijdenis

Hoe bijzonder is het als je als kind op dezelfde dag bent gedoopt als je vader? En andersom? Hoe bijzonder is het als je ouders die dag dan ook nog eens belijdenis van hun geloof hebben afgelegd? Dat moet toch wel een grote stimulans zijn voor volgende stappen op de weg van het geloof ...

Op zondag 9 december maakten we in de CTK zo'n hele bijzondere dag mee toen Wouter van der Harg werd gedoopt en samen met zijn vrouw Carline belijdenis deed om daarna ook hun zoon Jip Robert ten doop te houden. Wij wensen de familie Van der Harg van harte Gods zegen toe op hun verdere weg,



Lieve Jip,

*Ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan,
twee stevige handen om anderen bij te staan.
Ik wens je een mond om te lachen met vrienden die vrolijk zijn,
maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn.
Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is of goed,
dan zul je altijd de weg weten die je volgen moet.
Ik wens je een liefdevol hart toe, een hart dat mensen bemint,
maar bovenal heb je Gods zegen. Word heel gelukkig, lief kind.*

(gelezen door Carline)



REIDANS ...

Een rubriek waarin de lezers van Samenspel de gelegenheid krijgen hun verhaal te laten rondzingen in de gemeente. Een beetje te vergelijken met de wave: de één steekt de ander aan, tot we de hele gemeente rond zijn. Deze keer: Mylène Parlevliet.

Stelt u zich eens voor. U woont in Duitsland ergens op de route van Hamburg naar de Nederlandse grens. Het is 's avonds laat, u komt net van een boeiende gemeenteavond in de kerk en het is pikdonker buiten (in Duitsland zijn de ramen in de dorpen 's avonds doorgaans degelijk geblindeerd). In de verte ziet u een felle lichtbal over de weg stuiteren. Dichterbij gekomen, onderscheidt u drie personen met een V van knipperende lampjes op hun borst en rug: een hardloper geflankeerd door twee begeleiders op goed verlichte fietsen. U blijft verbaasd staan kijken en roept hen vragend toe wat ze aan het doen zijn. Dan blijkt het te gaan om de Duitse editie van de Roparun, de loop van Hamburg naar Rotterdam, en het kan zomaar zijn dat u zojuist Mylène Parlevliet voorbij heeft zien komen.

Mylène is - samen met haar schoonzus – al meer dan vijf jaar verantwoordelijk voor het schoonhouden van ons kerkgebouw en als zodanig nauw betrokken bij het wel en wee van onze gemeente. Menigeen die op doordeweekse dagen 's morgens de CTK bezoekt, krijgt bij de koffie haar enthousiaste verhaal te horen over haar ervaringen met de Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs - en dit jaar dus ook van Hamburg - naar Rotterdam waarbij mensen in teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een 'avontuur voor het leven' genoemd.

Mylène kreeg belangstelling voor het hardlopen nadat zij gestopt was met roken en een sportieve manier zocht om de extra kilo's lichaamsgewicht die dat met zich meebracht, te compenseren. Het begon geleidelijk met een afstand van 5 km om en door het Zuiderpark. Later sloot zij zich aan bij een trainingsgroep en voerde de afstand op tot 10 km, de minimale afstand om deel te kunnen nemen aan de CPC – de City Pier City loop. Na een onvrijwillige onderbreking als gevolg van een val van de keldertrap in de CTK, pakte zij de draad van het hardlopen weer op en bouwde zij de afstand geleidelijk op tot die van een halve marathon. Intussen deed zij langs de zijlijn ervaringen op met de Roparun in de jaren dat zij nauw betrokken was bij de voorbereidingen van het team van het Erasmusziekenhuis, waar haar man deel van uitmaakte. Die ervaringen kwamen goed van pas toen zij dit jaar de kans kreeg zelf actief deel te nemen als loper van datzelfde team, dat als één van de vijftig meest ervaren teams uitverkoren was om mee te doen met de eerste editie van de loop van Hamburg naar Rotterdam.

Met enthousiasme legt Mylène uit: elk team bestaat uit twee ploegen van vier lopers, twee fietsers en een chauffeur met minibus die de lopers en fietsers begeleidt. Daarnaast heeft de hoofdsponsor van haar team, een groot vrachtwagenbedrijf uit Rozenburg, een vrachtwagen met chauffeur ter beschikking gesteld die voor dit doel is uitgerust met



stapelbedden, een keuken, een verzorgings- en een verblijfruimte. De ploegen lopen om de beurt 'een blok' van 50 km, waarbij de lopers elkaar afwisselen. Zo wordt de totale afstand van meer dan 500 km in ca. 48 uur afgelegd. Maar daar blijft het niet bij. Naast de sportieve inspanning moet er in de aanloop naar de run ook geld worden opgehaald voor het doel. Mylène en haar team hebben dit jaar € 17.000 bijelkaar gesproken met onder meer workshops, het verkopen van loten en het aanbrengen van sponsors. De totale opbrengst in 2011 bedroeg 4,3 miljoen euro.

Onderweg krijgen de teams vaak heel leuke reacties van de mensen die zij ontmoeten. Zo was er in Hamburg de eigenaar van het restaurant waar het team de avond voor de start at. Hij stak zijn verbazing en ontroering niet onder stoelen en banken toen hij hoorde dat deze mensen in één weekend nonstop van Hamburg naar Rotterdam zouden lopen en welk doel zij met hun inspanningen steunden. Bij de start in Hamburg werd namelijk € 50.000 overhandigd aan een instelling op het gebied van de bestrijding van kinderkanker. De restauranthouder, die zelf een kind in de familie had gehad die aan kanker was overleden, liet hen beloven hem een foto op te sturen van de aankomst van het team in Rotterdam.

Aan de loop is ook een heel pakket van spelregels verbonden dat strikt gehanteerd wordt. Overal onderweg kom je dan ook leden van de organisatie tegen. Niet alleen zien die toe op de strikte naleving van de regels, ook helpen zij teams, die door wat voor oorzaak ook verkeerd gelopen zijn, weer op weg. Overtreding van de regels levert strafpunten op; bij drie strafpunten volgt diskwalificatie. Zover is het voor het team van Mylène niet gekomen. Die kijkt met veel plezier terug op een succesvolle tocht zonder strafpunten.



Persoonlijk is Mylène dankbaar dat zij de kans heeft gehad om aan dit evenement mee te doen, niet alleen vanwege de sportieve uitdaging, maar ook omdat zij op deze manier iets heeft kunnen betekenen voor het goede doel dat met de Roparun wordt gediend. Zij is ook dankbaar voor de hulp van schoonzus Monique, die - als dat nodig was - bij het werk in de CTK voor haar inviel en ook zorgde voor de opvang van haar dochter. Verder heeft de belangstelling vanuit de gemeente, zowel voor als na de loop, en de steun van de gemeentelieden die loten bij haar hebben gekocht, haar veel goed gedaan. Al met al is het een ervaring geweest, waar Mylène nog lang niet over is uitgepraat.

Henk Hospes

Zomaar een wijsheid ...

Zonder strijd, geen overwinning



Dining & Wining

Vrijdag 1 februari 2013 is het weer tijd voor *Dining & Wining*. Dé avond voor jonge professionelen om op informele manier kennis te maken, goede gesprekken te voeren,

recepten uit te wisselen, bij te praten, etc. We hebben gemerkt dat een beetje competitie verrassende dingen en onvermoede talenten bij mensen naar boven haalt, daarom hebben we ook voor deze avond een leuke activiteit bedacht met het thema *Picture This!* Martijn van der Kamp stelt zijn huis voor de gelegenheid beschikbaar, dus je bent vanaf 20.30 uur van harte welkom

Noteer het alvast in je agenda en neem gerust



vrienden, buren en collega's mee!

Wil je er graag bij zijn of wil je wat meer info over deze avond? Stuur dan een e-mail naar: mkjansen@hotmail.com

Groetjes,
Soozy van Tuyll en Mirjam Goudart-Jansen

In uw handen

*Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen
graveert gij hen daarin met onuitwisbaar schrift
Dat niets of niemand ze ooit meer daaruit kan branden
Ook niet als het boze ze straks als tarwe zift.*

*Houdt gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten
En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan
Gij weet hoe mateloos de wereld hen kan schaden
Als zij niet in het schema van de wereld gaan.*

*Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen
Maar weest gij wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang
Wil om uw naams wil hen in uw Verbond bewaren
En laat ze nooit van u vervreemden, nooit, hun leven lang.*

tekst rouwbrief Jopie de Jager



BIJBELLEESROOSTER

De één leest iedere dag uit de bijbel, de ander zo af en toe eens een stukje. Of je nu vaak of zo nu en dan eens een bijbelgedeelte leest, je stelt je wel eens de vraag: 'Wat zal ik vandaag eens lezen?' Het 'Bijbelleesrooster' van het Nederlands Bijbelgenootschap kan u helpen om een keuze te maken.

RS

januari 2013

di	1	Psalm 75	Lof aan God!
wo	2	1 Samuel 1:1-20	Gebedsverhoring
do	3	1 Samuel 1:21-2:11	Magnificat van Hanna
vrij	4	1 Samuel 2:12-26	Misbruischandaal
za	5	1 Samuel 2:27-36	Onheilsprofetie
zo	6	1 Samuel 3:1-4:1a	Roeping
ma	7	1 Samuel 4:1b-22	De eer is weg
di	8	1 Samuel 5:1-12	Wie is de sterkste?
wo	9	1 Samuel 6:1-7:1	Comeback
do	10	1 Samuel 7:2-17	Eben-Haëzer
vrij	11	Psalm 76	De HEER strijdt voor zijn volk
za	12	Lucas 3:1-9	Roepende in de woestijn
zo	13	Lucas 3:10-22	Doopdienst
ma	14	Lucas 3:23-38	Afkomst
di	15	Habakuk 1:1-11	Dreiging
wo	16	Habakuk 1:12 -2:4	Leesbaar antwoord
do	17	Habakuk 2:5-20	Tegen zinloos geweld
vrij	18	Habakuk 3:1-19	Altijd blijven juichen?
za	19	1 Korintiërs 11:17-34	Wees (niet) van de partij.
zo	20	1 Korintiërs 12:1-11	Eén Geest
ma	21	1 Korintiërs 12:12-30	Eén Lichaam
di	22	1 Korintiërs 12:31-13:13	Liefdeslied
wo	23	1 Korintiërs 14:1-12	Profeteren in gewone taal ...
do	24	1 Korintiërs 14:13-25	... verstaanbaar voor iedereen.
vrij	25	1 Korintiërs 14:26-40	Orde van dienst
za	26	1 Samuel 8:1-22	Wie is koning?
zo	27	1 Samuel 9:1-25	Op zoek
ma	28	1 Samuel 9:26-10:16	De koning komt
di	29	1 Samuel 10:17-27	Sauls grootheid
wo	30	1 Samuel 11:1-13	Koningsnummer
do	31	1 Samuel 11:14-12:25	Troonrede

Puzzel

Oplossing van het vorige cryptogram:

Horizontaal: 2 kruipruimte 7 ree 8 registreren 10 est 11 top 13 uit 15 OMO 16 Oss 19 Mesopotamië 20 pr (public relatiops) 21 gareel 24 ram 26 reuzin 29 kano 30 e.a. (en andere) 32 sr. (senior) 33 slotakkoord 36 E.A. (Edelachtbare) 37 bi 38 kronkelweg

Verticaal: 1 niveau 2 kerstomaatjes 3 iris 4 pestkop 5 pet 6 tweet 9 geposeerd 12 ome 14 immer 17 sop 18 struin 22 e.e. (errore exepto = behoudens vergissingen) 23 lukraak 25 afkerig 27 za.(zaterdag) / z.a. (zie aldaar) 28 Noro 31 alert 32 stent 34 kelk 35 ober.

Nou, dat was me wat, die laatste van 2012. Jawel, want de volgende puzzel is eigenlijk pas voor volgend jaar. Fijne dagen, beste wensen & succes met de crypto!

Adriaan Sala



HORIZONTAAL

- 3 wordt gecompenseerd door lentemorgen (11)
- 8 noch deel (4)
- 9 in die laagte vindt men eiland (9)
- 10 'dagen, maanden, jaren' is als reeks niet compleet (4)
- 11 maakt vaak deel uit van het corvee (5)
- 14 dakbedekking om op te schrijven (3)
- 16 als 'tigers' het onderspit gedolven (5)
- 17 volkswrouw die als koningin voluit 'Elizabeth' had geheten (4)
- 18 vorm van vooruitzien (7)
- 19 om iemand aan te voelen (4)
- 20 beknopt heerschappij (2)
- 21 hij heeft kennelijk aanleg voor obesitas (5)
- 22 vormt vaak een duo met 'stand' (4)
- 23 Engels aandeel (5)
- 26 in officiële papieren verpakte docent (10)
- 28 'Soli ... Gloria' zei Luther (3)
- 30 had een broertje dood aan Abel (4)
- 31 rozengeur en maneschijn (10)
- 32 tegengesteld aan voorschrift? (2)

VERTICAAL:

- 1 zonder deze geen beursberichten (8)
- 2 speelt hoofdrol in de zaak Vaatstra (3)
- 3 wij dreigen naar de druiventeler te gaan (13)
- 4 strookt niet met de spreuk dat er niets nieuws onder de zon is (11)
- 5 die krijg je vaak met Kerst (5)
- 6 tegengestelde van afluisteren? (11)
- 7 dag waarop Balthasar, Caspar & Melchior centraal staan (12)
- 12 in het kort: de ondernemersorganisatie in de technologische industrie (3)
- 13 als je dat bent, zit je niet te suffen (5)
- 15 onnaarzaam wezen waarover wel een film is gemaakt, maar waarvan het bestaan nog niet eens bewezen is (2)
- 17 daar kom ik alleen m'n bed voor uit! (8)
- 23 MRI, bot, CT, ECG, PET etc. leveren elk een stuk medische informatie (5)
- 24 het embryo is omgeven doort een vlies; dat wisten de oude Grieken al (6)
- 25 toon die niet per se herhaald hoeft te worden (2)
- 27 kruising tussen antilooptje en zebra? (5)
- 29 om te lenen of te luisteren te leggen (3)